

Liturgie zondag 22 maart 2020, Hillegondakerk, 10.00 uur

Afkondigingen

Zingen: Psalm 42: 1, 3 (Evenals een moede hinde)

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 77: 1, 4 (Roepend om gehoor te vinden)

1. Roepend om gehoor te vinden,
om bij God gehoor te vinden,
roep en smee ik onverpoosd,
maar mijn ziel blijft ongetroost.
Nu de druk mij overmande,
hef ik tot de Heer mijn handen,
maar 't gedenken is mij pijn,
nu ik zonder God moet zijn.

4. God, op wat Gij eens verrichtte,
wil ik mijn betrouwen stichten.
Wat Gij eens gedaan hebt is
steeds in mijn gedachtenis.
Heel de wereld zag uw sterkte,
zag de wond'ren die Gij werkte,
toen Gij, groot in heiligheid,
Jakobs volk hebt uitgeleid.

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: Gezang 181: 1, 4 (Noem, de overtreding mij, die Gij begaan hebt)

1. Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.

4. Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan 't kruis liet hechten.

Wetslezing: 10 geboden

Zingen: Gezang 181: 5, 6

5. O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken,
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen,
dat U behage?

6. O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied: Ik neem even de tijd (Opwekking Kids 213)

Ik neem even de tijd
om met U te praten
even met U alleen
ik neem even de tijd
om bij U te zijn, Heer
niemand om me heen

Ik neem even de tijd
om naar U te luist'ren
en stil te zijn voor U
ik neem even de tijd
om Uw stem te horen
Heer, ik luister nu

*Spreek Heer, ik luister
uw dienstknecht hoort
spreek Heer, ik luister
ik luister naar Uw Woord*

Ik neem even de tijd
ik wil U aanbidden
God van liefde en trouw
ik neem even de tijd
omdat ik wil zeggen

dat ik van U hou
Ik neem even de tijd
om Uw Woord te lezen
dat U gegeven heeft
Ik neem even de tijd
zodat U kunt spreken
door Uw Woord dat leven geeft

*Spreek Heer, ik luister
uw dienstknecht hoort
spreek Heer, ik luister
ik luister naar Uw Woord*

U neemt altijd de tijd
om naar mij te luist'ren,
er gaat nooit een moment voorbij
dat U even geen tijd heeft
want op elk moment, Heer
staat U klaar voor mij

*Spreek Heer, ik luister
uw dienstknecht hoort
spreek Heer, ik luister
ik luister naar Uw Woord*

Schriftlezing: Johannes 15: 9- 16: 4

Verkondiging: Jezus heeft ons voorbereid.

Zingen: Gezang 187: 1, 2, 3 (Daar gaat een Lam, en draagt de schuld)

1. Daar gaat een lam en draagt de schuld
der wereld met zich mede;
het boet in eindeloos geduld
voor al wat wij misdeden.
Daar gaat het en het wordt zo moe,
stil gaat het naar de slachtbank toe,
't vindt nergens meer een weide.
Smaad neemt het op zich, hoon en spot,
wonden en doodsangst zijn zijn lot
en zegt: dit wil ik lijden.

2. Ik zal daarvoor mijn leven lang
U danken, dit gedenken:
de liefde, die 'k van U ontvang,
U, Jezus, wedschenken.

Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;
wanneer het in de dood verstart,
dan zijt Gij nog mijn leven.
Niets heb ik van mijzelve meer,
zie, alles wat ik ben, o Heer,
zij in uw hand gegeven.

3. Ik zal mij in uw lieflijkheid
bij dag en nacht verblijden;
ik wil mijzelf nu en altijd
U tot een offer wijden.
Ik wil voor U mijn hartebloed
uitstorten, Heer, want Gij zijt goed,
uw naam zij hooggeprezen.
Al wat Gij voor mij zijt geweest,
dat zal diep in mijn hart en geest
voorgoed besloten wezen.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven/diaconale mededeling

Zingen: Groot is uw trouw, o Heer. (Weerklank 432)

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van
zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
-Refrein-
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Heenzending en zegen